



# Historische Kring West-Betuwe

Beste lezer,

Het voorjaarsprogramma ziet er als volgt uit:

\*woensdag 18 februari: lezing Emigratie naar Nieuw Nederland door Martin IJzerman

\*dinsdag 17 maart: lezing Expeditie Berichten door Eppo Steenhuisen

\*woensdag 15 april: ALV en lezing over de architectuur in de Centrumkerk van Geldermalsen door Hans Wijbenga

\*zaterdag 9 mei: Excursie naar Kamp Vught (opgeven **vóór 1 april a.s.** zie info website)

U kunt zich voor **de lezingen van februari en maart** vanaf nu opgeven via de [ledenadministratie](#). Kijk voor uitgebreide informatie op [onze website](#).

## Contributie 2026



Voor wie nog niet betaald heeft:

Wilt u uiterlijk **vóór 1 april** a.s. het bedrag van **€ 25,-** overmaken op banknummer NL41 RABO 0313 1188 09 o.v.v. uw naam en woonplaats?

Een extra donatie mag altijd en wordt zeer op prijs gesteld.

## Lezing: Emigratie naar Nieuw-Nederland



**Woensdag 18 februari in de Pluk**  
**Let op: Aanvang 19.30 uur**

**Emigratie in de 17e eeuw vanuit het rivierengebied naar Nieuw-Nederland**  
(omgeving van het huidige New York)

Het begon met Cornelis Maeszoon van Burenmalsen die in 1632 emigreert en zich daarna Van Buren noemt. Maar hij was niet de enige!

Ook de gebroeders Otto uit Acquoy en een hele groep emigranten uit Beesd vertrokken naar dat verre land! Maar ook Tuil, Zaltbommel en Culemborg leverden emigranten.

Wat bezielt mensen om te vertrekken en alles achter zich te laten? En waarom naar Nieuw-Nederland, het huidige New York en omgeving? Blevten ze? Kwamen ze teleurgesteld terug? Gingen ze alleen met achterlaten van vrouw en kinderen? Vertrokken ze uit armoede? En hoe reageerden de inboorlingen op deze invasie? Allemaal vragen die ik mij stelde bij mijn onderzoek.

De eersten maakten de oversteek rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. We reizen in deze lezing in de voetsporen van enkele emigranten en we zullen zien hoeveel invloed we nu nog tegenkomen van die eerste Hollandse emigranten.

Martin IJzerman deed nauwkeurig onderzoek en is geen onbekende voor onze vereniging.

Anmelden voor deze lezing via [ledenadministratie](#) of even een belletje naar Karine. Voor leden HKWB gratis; niet-leden betalen € 5,-

## Lezing Expeditie berichten

**Dinsdag 17 maart in de Pluk**  
**door Eppo Steenhuisen**  
**Aanvang: 20.00 uur**

Over ontdekkingsreizigers, zeeschuimers en andere avonturiers. Wereldreizigers bestaan in vele gedaantes.

Het zijn avonturiers, carrièremakers en legerofficieren; landjepikkers, dromers,



plunderaars, wetenschappers, geldwolven en toeristen. Ze zijn op zoek naar eeuwige roem, rijkdom, eer, een nieuwe blik op de wereld of een betrekking in de hoogste kringen. Sommigen worden gekweld door een onstilbare reislust, anderen volgen de orders van hun monarch, weer anderen zijn op de vlucht voor niets anders dan schuldeisers of de overheid. Maar wat ze ook zijn, het zijn mensen die grenzen overschrijden, soms letterlijk, vaak figuurlijk. En ze hebben één

grote gemene deler: ze hebben een verhaal te vertellen.

Expeditie berichten vertelt 366 verhalen van 3.000 v.C. tot vandaag, voor elke dag van het jaar één. Aan het woord komen ontdekkingsreizigers, zeeschoumers en andere avonturiers, die hun visie op de wereld delen. In het boek staan paginagrote foto's van Erik Hijweege, die op sublieme wijze aansluiten op de teksten.

Eppo Steenhuisen is ondernemer. Daarnaast bestudeert hij dagboeken van ontdekkingsreizigers. En als het even kan, reist hij in het spoor van oude ontdekkers naar afgelegen plekken. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek dat in november 2025 is uitgekomen, komt hij vertellen over wat hij zoal ontdekt heeft. Het boek is tijdens deze avond te koop.

Aanmelden via de [ledenadministratie](#) of even bellen naar Karine. Voor HKWB-leden gratis. Niet-leden betalen 5,-

---

## Stamboomcafé woensdag 11 februari 2026

Het Stamboomcafé in de Bibliotheek van de Pluk wordt i.s.m. NGV-Betuwe iedere tweede woensdag van de maand gehouden in de Bibliotheek Rivierenland. We zijn er van 10.00-12.00 uur.

Heeft u een vraag over uw familiegeschiedenis of wilt u eindelijk eens beginnen aan uw stamboom maar u weet niet waar te beginnen? Kom dan gerust een langs. Wij helpen u graag op weg.

---

## Kom jij ons bestuur binnenkort versterken?



Wegens het vertrek van een van onze bestuursleden zijn we op zoek naar iemand die actief met ons mee wil denken in onze vereniging.

Afhankelijk van je mogelijkheden en interesses kan in overleg een specifieke taak toebedeeld worden.

Wil je meer informatie en lijkt je dit wat, neem dan contact met ons op. Bel 0345-473596 of mail naar [info@hkwb.nl](mailto:info@hkwb.nl).

---

## Over deze Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden van de Historische Kring West-Betuwe en andere geïnteresseerden. Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u geen lid van de Historische Kring? Word dan lid via [onze website](#). U wordt dan geïnformeerd over de activiteiten en krijgt 3x per jaar ons tijdschrift met historische artikelen uit het gebied in de West Betuwe. Een lidmaatschap kost € 25,- per jaar.

---

## Colofon

Samenstelling van deze nieuwsbrief: Karine van Drunen

Contact: [klik hier](#) (zowel voor aanleveren van ideeën/kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief).

Volg de Historische Kring West-Betuwe ook op



Facebook



Website

ontvangst voegt u [nieuwsbrief@hkwb.nl](mailto:nieuwsbrief@hkwb.nl) toe aan uw adresboek.

