



# Historische Kring West-Betuwe

## HKWB bestaat 50 jaar!



Beste leden,

Op 7 maart 1972 is de Historische Kring West-Betuwe officieel opgericht tijdens een bijeenkomst in het dorps huis van Waardenburg. Vandaag exact 50 jaar geleden!

In het archief staat vermeld:

Hoewel de vereniging in 1972 wordt opgericht, duurt het tot maart 1979 voordat de statuten ondertekend worden. In het eerste jaar 1972 is er nog geen 'clubblad' maar een nieuwsbrief. Wel worden er bijeenkomsten georganiseerd en een excursie naar de mooie vestingstad Heusden. Het ligt in de bedoeling om 3x per jaar een blad uit te brengen. Maar in het jaar 1973 verschijnt het blad slechts twee keer. Hierboven het tweede nummer van dat jaar uit de 'oude' doos. Het zal *voorlopig* "Mededelingen" heten. Het vergaren van kopij blijkt toch moeilijker dan aanvankelijk gedacht. Pas in 1977 is er weer voldoende kopij om 3x per jaar het blad uit te geven. Dan volgen er weer twee magere jaren, om vervolgens vanaf 1980 tot op heden, drie keer per jaar uit te komen!

De toenmalige voorzitter van onze kring, Dr. P.F. Elbers, heeft het in zijn 'ten geleide' bij het verschijnen van het blad in 1973 duidelijk omschreven:

*"Het bestuur vraagt dus de leden om hun blad zelf te maken, het als het ware samen te stellen uit kleine, eenvoudige berichten aan elkaar. Onderwerpen op historisch gebied zijn gemakkelijk te bedenken". Mogen wij u nog eens aansporen tot deze zelfwerkzaamheid? Het behoeft desnoods geen "kant en klaar" product te zijn, als u de bouwstenen aanlevert, zal uw redactie trachten er wat van te maken. Vanuit de leden komen er in 1973 aanmoedigingen naar de redactie: 'sterkte bij haar arbeid en vooral volharding toegewenst'.*

Op dit moment anno 2022, merken we dat steeds meer leden in de pen klimmen en een waardevolle bijdrage leveren aan de inhoud van ons verenigingsblad, hetgeen we erg waarderen! Nog steeds heeft het blad dezelfde naam en komt de "Mededelingen" drie keer per jaar uit. De omvang is duidelijk toegenomen. Telde het blad aanvankelijk 20 bladzijden, nu bevat het meer dan het dubbele, soms 52 of 56 bladzijden. Met een aangepaste omslag in kleur en een fraaie lay-out zijn we trots op ons verenigingsblad. Daarnaast kwam er, tot vorig jaar, drie keer per jaar een papieren nieuwsbrief uit. Deze laatste is, na een overgangstijd van 1 jaar, sinds 1 januari 2022 geheel vervangen door 1x per maand een digitale nieuwsbrief. Heeft u leuke interessante tips hiervoor, dan zijn deze altijd welkom en delen we graag met al onze leden.

Boekhandel-Antiquariaat Fa. D.J. Thijsen uit de Geldersestraat 17 in Geldermalsen met ook een filiaal in de Peperstraat 4 in Buren, zal jarenlang de enige adverteerder zijn op de achterkant van de omslag. Enige tijd later krijgt hij ook de laatste binnenkant van de omslag om te adverteren, dus twee bladzijden! Ook dat laatste is veranderd. We kunnen nu rekenen op een aantal vaste adverteerders, waarvoor onze dank! Maar er is nog plaats voor een halve of kwart-pagina. Dus schroom niet om contact op te nemen met onze redactie! Heeft u interesse om een advertentie te plaatsen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via [ik wil een advertentie plaatsen](#).

Helaas hebben we weinig reactie gekregen op onze vorige oproep om herinneringen op te halen. Heeft u nog mooie anekdotes uit de eerste jaren dat u lid was van onze vereniging, dan schroom niet om het ons te laten weten. Ook oude fotootjes die u bijv. van een leuke excursie gemaakt heeft, zijn welkom. We plaatsen ze graag in de volgende Mededelingen van september of indien gewenst eerder in de digitale nieuwsbrief. Voor maart kunt u helaas geen kopij meer aanleveren. Dat nummer ligt op dit moment al bij de drukker en valt binnenkort in uw brievenbus.

Helaas is de planning voor het jubileumjaar door Corona wat anders verlopen dan we in gedachten hadden. We hopen er toch nog een feestelijk jaar van te kunnen maken. Gelukkig is de jubileumcommissie onlangs bij elkaar geweest en hoop ik u binnenkort meer te kunnen melden.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zal er op **23 maart a.s.** weer een fysieke Algemene Ledenvergadering gehouden worden met een interessante **lezing over het ontstaan van het voetbal in Geldermalsen** e.o., gegeven door Ferd de Waal, oud-notaris in Rumpt. We hopen u dan weer in de Pluk te kunnen ontmoeten!

Karine van Drunen

## Over deze Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden van de Historische Kring West-Betuwe en andere geïnteresseerden. Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u geen lid van de Historische Kring? Word dan lid via [onze website](#). U wordt dan geïnformeerd over de activiteiten en krijgt 3x per jaar ons tijdschrift met historische artikelen uit het gebied in de West-Betuwe. Een lidmaatschap kost € 18,- per jaar.

### Colofon

Samenstelling van deze nieuwsbrief: Karine van Drunen

Contact: [klik hier](#) (zowel voor aanleveren van ideeën/kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief).

**Volg de Historische King West-Betuwe ook op**



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@hkwb.nl](mailto:nieuwsbrief@hkwb.nl) toe aan uw adresboek.

