



Met de HKWB naar het kasteel van Heeswijk en de Abdij van Berne 2 sept. 2023

Karine van Drunen schreef 'kom op tijd, de bus vertrekt om negen uur vanaf het parkeerterrein aan de achterkant van het station Geldermalsen'. En inderdaad klokslag negen uur vertrok de bus richting Heeswijk. Daar aangekomen rond 09.30 uur liepen we via de lange oprijlaan naar het grote kasteel van Heeswijk.



Eerst krijgen we koffie met gebak en daarna wordt de groep in tweeën gedeeld en krijgen we een rondleiding door het oude kasteel met zijn rijke geschiedenis. Het kasteel ligt al circa duizend jaar achter Den Bosch op het landgoed Heeswijk. Vanuit hier bestuurden de kasteelheren hun domein. Rond het jaar 1200 trouwt Agnes van Heeswijk met Walraven van Bentheim en daardoor wordt Heeswijk en Dinther een geheel. Vele adellijke families hebben op het kasteel gewoond. Koning Lodewijk de XIV vestigde zich in dit kasteel om vanuit Heeswijk-Dinther ons land te veroveren, dat was de tijd dat ons land radeloos-redeloos-reddeloos was, het jaar 1672 dus.

De laatste kasteelheer baron Van den Bogaerde van Terbrugge met zijn zonen kopen het kasteel in 1835 en ze verzamelen vele kunstschaten. Na het overlijden van barones Albertine in 1994 wordt het kasteel een museum.



Bomen boogaard

^ brug

Wapenspreuk:

Fortis et fidelis

Sterk en trouw

Baron van den Bogaerde van Terbrugge

Familiewapen

Ook bezoeken we de gevangenis die in de grote kelder onder het kasteel aangebracht was. De straffen waren niet mals in die tijd. Stok- en zweepslagen, verminkingen zoals brandmerken, het afsnijden van tong, neus en oren, uitbranden van ogen, afhakken van vingers etc. waren heel gewoon. Werd je tot de doodstraf veroordeeld, dan kon dat op verschillende manieren uitgevoerd worden. Net zoals de heer van Acquoy had ook de kasteelheer van Heeswijk-Dinther hoge- en lage rechten. In de meeste dorpen en steden had de kasteelheer alleen lage rechten gekregen van zijn leenheer. Het hoge recht was het hals en put recht. De kasteelheer mocht iemand berechten en veroordelen tot de hals of de put. Men werd dus opgehangen of in een hele diepe put geworpen.



Achter het glas de put van kasteel Heeswijk-Dinther

Overdekte rondgang buiten op de court



Plafond gemaakt van Chinees porseleinen bordjes en kommen

Met heel veel informatie op zak vertrekken we rond 12.30 uur vanaf het kasteel en gaan we met de bus naar de Abdij. Hier krijgen we een eenvoudige lunch met koffie/thee, soep en Brabantse worstenbroodjes.



Rond 14.00 uur wordt de groep opnieuw in tweeën gedeeld en krijgen we uitleg over de Abdij. Ook is er een presentatie over hoe men het abdijbier maakt.

De Norbertijnenorde wordt in 1121 gesticht door Norbertus, wiens stamslot in Gennep stond. De Abdij in Mariënwaerdt wordt in 1129 gesticht bij Beesd. Naar verluidt zou Fulco, een lokale heer met een kasteel in Bern aan de Maas, van zijn kasteel een klooster laten maken als hij zou ontkomen aan de vijand. Hij houdt woord en in 1134 wordt een klooster gesticht in Berne bij Heusden. De abt van Mariënwaerdt, Everardus, zorgt ervoor dat er kloosterlingen als kwartiermakers gestuurd worden naar Berne. In 1566 tijdens de beeldenstorm wordt de abdij van Berne verwoest door Hendrik van Brederode uit Vianen. De kloosterlingen vluchtten de Maas over en bouwen een klooster in Heeswijk. Vandaar dat men spreekt over de Abdij van Berne in Heeswijk.



De Abdij van Berne te Heeswijk met achterin “het Slotje”.

De Norbertijnen leven volgens de kloosterregel van Augustinus, Ad omne opus bonum paratus, klaar voor elk werk.

Daarna lopen we door de tuinen en de gebouwen van de Abdij. Grote galerijen met indrukwekkende schilderijen van de Abten die de leiding hadden in het klooster.



Wapenbord van de Abdij van Berne met de 63 wapens van de abten van Berne van 1134 tot 1930.

Bovenaan staat het wapen van de abdij met de wapenspreuk: Berna ut lucerna: Berne als lichtend voorbeeld.



Grafzerken van de eerste drie abten van de Abdij van Berne in Bern: Koenraad van Malsen, Otto van den Boetzelaar en Theodorus Spierick van Well. Ze werden gevonden bij de opgravingen in Bern en naar Heeswijk gebracht.

Na deze rondleiding was er een bierproeverij waar we twee soorten abdijsbier mochten proeven. De Brabanders zeggen geen proost, santee, cheers of prosit maar: "vier het leven".

Precies om 17.00 uur werd de bus gestart en reden we weer huiswaarts. Tijdens de busreis ter hoogte van Deil, bedankte onze voorzitter dhr. Van Maanen, Karine voor de geweldige excursie en de chauffeur dat hij ons weer veilig thuis had gebracht.



Alles overdenkende mogen we blij zijn dat we in deze tijd leven en dat we de les van de Brabanders nog lang kunnen toepassen.



Karine, dankzij jou is het een geweldige excursie geworden, namens allen bedankt.

Acquoy, 4 sept. 2023