

Historische Kring West-Betuwe

Beste lezer,

Het nieuwe jaar 2021 is alweer een maandje onderweg. Een eerste digitale nieuwsbrief ligt voor u. Is dit een nieuw begin?

Een korte terugblik op afgelopen jaar

Wat een herdenkingsjaar van "75 jaar Vrijheid" had moeten worden met een mooi programma, werd een jaar waarin we onze vrijheid moesten inperken, niet alleen voor onszelf maar ook voor de ander. Waren we egoïstisch en lieten we het op z'n beloop en keken we wel waar het schip strandde? Of bleven we thuis en waakzaam met respect voor de zorgmedewerkers en de ouderen. In deze tijd leerden we wel onze medemens kennen.



In januari 2020 startten we het jaar met de lezing van Emile Smit "Het laatste oorlogsjaar" en in februari kwam het "Beladen Erfgoed" aan bod. Daarna werd het stil. De Algemene Ledenvergadering van maart werd afgelast en ook de excursie naar het fort in Vuren ging niet door. Hoelang zou dit gaan duren? We konden niet naar het archief, digitaal aanvragen bleek een uitweg

hoewel toch ook lang niet altijd ideaal. Een museum bezoeken was er niet bij, tijdelijk alleen op reservering. Zelfs de trein moest je reserveren. Wat een gedoe!

Het begin van een nieuwe tijd!

De ondergang van Napoleon en de eerste jaren van het koninkrijk (1810-1830)

In de middag van 24 januari 1814 liep een jongeman door Geldermalsen. Hij was 21 jaar oud, sprak nauwelijks Nederlands en had zich nog maar twee maanden eerder in Spanje bevonden als officier in het Britse leger. Op weg van Spanje naar Pruisen was hij in Plymouth overrompeld door de mededeling, dat zijn vader ineens Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden was geworden. Nu was de jongeman alweer een paar weken op weg om het land te leren kennen, waarvan hij nu erfprins was en waar hij ooit als koning Willem II bekend zou worden.



Het is maar één van de miljoenen mensenlevens die in het eerste kwart van de negentiende eeuw ten gevolge van de politieke en militaire gebeurtenissen ondersteboven werden geworpen. Willem was in dit proces een winnaar, de meeste anderen verliezers. Voor de gewone mensen was het een moeilijke tijd. De dorpen in het westelijke rivierenland betaalden een zware tol voor de ambities van de Franse keizer Napoleon. Maar ook de bevrijding in 1813-1814 bracht een enorme verarming met zich mee. En toen men eindelijk na 18 juni 1815 zeker kon weten, dat de bevrijding van Nederland blijvend zou zijn, sloeg de natuur zijn slag. Het jaar 1816 werd een jaar zonder zomer. Nat en koud met de onvermijdelijke slechte oogst. Dat een vulkaanuitbarsting op Soembawa de oorzaak was, wist niemand. Men leed slechts.

Op de avond van **24 februari a.s. om 19.30 uur** zal Emile Smit **een digitale presentatie** verzorgen over de Franse bezetting, de bevrijding in 1813-1814 en de beginjaren van het Koninkrijk der Nederlanden. Als geïnteresseerde in lokale en regionale geschiedenis zal hij daarbij natuurlijk ook de nodige aandacht besteden aan de situatie in het westelijk riviereengebied.

Voor het bijwonen van deze digitale lezing kunt u zich vanaf nu aanmelden bij ledenadministratie@hkwb.nl bij **tot 21 februari a.s.** Dan krijgt u een paar dagen van tevoren een link met gebruiksaanwijzing waarmee u kunt inloggen. U kunt gebruik maken van laptop/PC, Smartphone/iPhone of tablet.

We zaten niet stil!

Ondertussen hebben we als HKWB niet stil gezeten. We kregen een tweetal nieuwe bestuursleden, die tijdens de digitale ledenvergadering in oktober geïnstalleerd werden. Inmiddels kregen we in de gaten dat het langer ging duren en er andere middelen nodig waren om onze leden in deze tijd te bereiken. De "Mededelingen" werden een aantal bladzijden dikker. Er waren meer schrijvers die een artikel inleverden. Ook zij waren verplicht meer thuis te zitten en kregen tijd! En de lezers met meer tijd vonden het fijn, we kregen veel respons. Wie weet komen er meer mensen die zich geïnspireerd voelen om te gaan schrijven. We waarderen dat erg. U kunt uw artikel inleveren bij redactie@hkwb.nl. Schroom niet!



Digitale inventarisatie artikelen

En al was onze bibliotheek dan wel niet te bezoeken, onze bibliotheekmensen rondden hun digitale inventarisatie af. De inhoudsopgave van al onze Mededelingen kunt u nu uitgebreid doorlezen en vinden op onze website (zie [zoeken in database](#)). U kunt een artikel opvragen en het wordt U digitaal aangeleverd! Stuur daarvoor een mail naar bibliotheek@hkwb.nl

Verkoop boeken

Door dubbele exemplaren boeken uit het assortiment te halen, wordt er weer meer ruimte in de kleine bibliotheek gecreëerd. De "Te verkopen boekenlijst" is af. Ook deze kunt U bekijken op [onze website](#).

Podcast over de zwarte dood

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Een vaccin dat ons weer terugbrengt naar 'normaal'? We moeten het afwachten.

Toen in 1349 de Zwarte Dood de Zuidelijke Nederlanden bezocht, was er niets voorhanden om deze te bestrijden. Men moest het zelf oplossen door te letten op de hygiëne. Het riool was een probleem en schoon drinkwater uit de kraan had men niet. En toch kwam men deze tijd te boven! We blijven hoop houden. Wij hebben gelukkig een vaccin! Ook al is niet iedereen daar blij mee.

Luister en huiver:

[De Zwarte Dood](#)



Over deze Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden van de Historische Kring West-Betuwe en andere geïnteresseerden. Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u geen lid van de Historische Kring? Word dan nu lid via [onze website](#). U wordt geïnformeerd over de activiteiten en krijgt 3x per jaar ons tijdschrift met historische artikelen uit het gebied in de West-Betuwe. Een lidmaatschap kost € 18,- per jaar.

Colofon

Samenstelling van deze nieuwsbrief door Karine van Drunen.

Contact: ledenadministratie@hkwb.nl (zowel voor aanleveren van ideeën of kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief).