



NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Geachte leden van de Historische Kring
West-Betuwe,

Bijgaand ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2019. Net als ons bent u vast volop bezig met de voorbereidingen voor wat men zegt “de mooiste tijd van het jaar”.

Het bestuur is echter ook al weer bezig met het volgende jaar. Het resultaat daarvan vindt u in deze nieuwsbrief. Wij wensen U en Uw naasten fijne feestdagen toen en een fijn 2019, waarin wij U weer hopen te ontmoeten.

N.B.: Voorafgaand aan de excursie in mei houden wij op locatie vermoedelijk een (zeer) korte ledenvergadering. Dit is nodig om de statuten, welke geagendeerd zijn voor de ALV in maart 2019 opnieuw ter stemming moeten worden aangeboden aan de leden. Dit willen wij dan om redenen van efficiency deze middag doen. U kunt deze mededeling alvast zien als de momenteel nog geldende statutaire tweede oproep. Zo houden wij ons als Kring aan de wettelijke regels.

Bestuur Historische Kring West-Betuwe

Verzoek van de ledenadministratie

Ik wil u nogmaals verzoeken om uw email-adres door te geven aan de ledenadministratie karinevandrunen@ziggo.nl. Dat is voor een snelle communicatie met u soms heel erg prettig.

Oproep vanuit de bibliotheek

De bibliotheek is bezig een aantal zaken te digitaliseren; zo zijn we momenteel bezig met de nieuwsbrieven van de HKWB.

Helaas treffen we niet alle uitgebrachte nieuwsbrieven aan in de bibliotheek en het archief.

Zo ontbreken mogelijk de volgende nummers:

- 2008 dec;
- 1998 nov-dec;
- 1985-1995 is niet volledig,
1973-1985 ontbreekt geheel, of zijn deze mogelijk nooit verschenen?

Heeft u nog de mogelijk ontbrekende nummers in bezit? Zo ja, dan zouden we deze graag willen scannen en krijgt u de originelen terug. U kunt natuurlijk ook overwegen de originelen te schenken.

We bezitten enige videobanden waarvan we de inhoud willen digitaliseren. Misschien zijn er leden die ervaring hebben met deze materie en voor ons de banden zouden willen overzetten op DVD? Om de banden te beoordelen zouden we, naast de reeds aanwezige TV annex monitor, graag tijdelijk in het bezit komen van een nog werkende videorecorder, zo mogelijk met toebehoren als afstandsbediening, handleiding e.d.

Heeft u thuis nog een videorecorder staan die u niet of zelden meer gebruikt? Als u deze aan ons zou willen lenen of schenken, heel graag!

Neemt u in alle gevallen a.u.b. contact met ons op in De Pluk op één van de openstellingdagen (1e en 3e woensdag v.d. maand) of desgewenst per telefoon met Ben Molthoff 0345-572406.

De bibliotheek medewerkers,
Ben Molthoff en Hans Arissen

Tabula 2019

Op 9 november jl. is het eerste exemplaar uitgereikt van het jaarboek van Tabula Batavorum 2018. Ook dit jaar is het weer een prachtige uitgave, nu met het thema 'Reformatie in de Betuwe' en als titel 'Strijd om de kansel'.

Speciale aandacht verdienen de fraaie hoofdstukken 4 (Acquoy) en 5 (Buren) die respectievelijk geschreven zijn door onze HKWB-leden Henk Dijk en Martin IJzerman.

Degenen die het boek besteld hebben zullen het waarschijnlijk al ontvangen hebben, maar anders krijgt u het zo spoedig mogelijk in de bus.



Voor 2019 staat er weer een nieuwe Tabula-uitgave op het programma met uiteraard een nieuw thema. Het thema 2019 is een thema geworden dat iedereen aanspreekt, namelijk 'Reizen, verkeer en vervoer in de Betuwe'.

Wat zou het mooi zijn als er in onze historische kring weer mensen opstaan die binnen dit thema een hoofdstuk zouden kunnen verzorgen?

Schroom dan niet om daarover meer informatie te krijgen of geef u op aan:

Arjen Swets

Dr. A. Kuypeweg 16B te Beesd

Tel 0345-684170 of 06-46440416

Email swetsa@xs4all.nl

Op 9 november 2018 is in 't Veerhuis te Opheusden het eerste exemplaar van het negentiende jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum aangeboden aan de heer Gerrit Mentink.

PROGRAMMA VOORJAAR 2019

***24 januari 2019:** Lezing door Jan de Boer over de Amerikaanse droom van Cornelis Maessen: van contractarbeider tot grondeigenaar.

***28 februari 2019:** Lezing door Klaas Tammes van Baron van Brakell.

***27 maart 2019:** Algemene Ledenvergadering en Engelhans van Zadelhoff over vrijmetselarij

Mei 2019: excursie naar het Weeshuis in Buren.

Donderdag 24 januari 2019: Lezing door Jan de Boer over de Amerikaanse droom van Cornelis Maessen: van contractarbeider tot grondeigenaar.

*Inloop va 19.30 uur, lezing 20.00 -22.00 uur
Locatie: De Pluk, Rijksweg in Geldermalsen*



Cornelis Maessen is in Amerika de founding father van de familie Van Buren. Martin van Buren, de achtste president van de Verenigde Staten van Amerika, is in de zesde generatie een nakomeling van Cornelis Maessen uit Buurmalsen. Tijdens deze lezing wordt het leven van Cornelis gevolgd en zal duidelijk worden dat van een 'Amerikaanse droom' nog geen sprake was in die tijd. Wel wist hij met zijn vrouw te overleven in een ruig gebied tussen de indianen, te weten Nieuw-Nederland.

Donderdag 28 februari 2019: Lezing door Klaas Tammes van Baron van Brakell.

*Inloop va 19.30 uur, lezing 20.00 -22.00 uur
Locatie: 't Duifhuis, Duyfhuisstraat 2 in Deil*

Baron van Brakell (1788-1865) was een eigennuttige baron die boer werd. Hij was de bekendste landbouwpionier uit het begin van de negentiende eeuw die van zijn

van de negentiende eeuw die van zijn bedrijf 'Den Eng' in Ommeren een internationaal bekende modelboerderij maakte. Van zijn experimenten maakte hij gewag in tal van publicaties. In de Betuwe streed hij tegen wantrouwen en achterdocht. Met zijn neef, die burgemeester van Lienden werd, voerde hij een ware schoolstrijd. Uit het polderbestuur nam hij ontslag toen hij het niet eens was met het gevoerde beleid. Hij was eigenwijs maar ook sociaal. Hij nam het op voor zijn arbeiders en zorgde voor weduwen en wezen. Na zijn dood ging zijn weduwe in dezelfde geest door op het pad van liefdadigheid. Omdat zij blind werd, omringde zij zich met een paar gezelschapsdames. Een vermeende poging van de ene gezelschapsdame om de andere te vergiften deed Den Eng lange tijd op haar grondvesten schudden.



Van Brakell leeft voort in het Fonds Hulpbetoon. Dat Fonds – door hem zelf ingesteld – was decennialang een sociaal vangnet voor 'zijn' mensen in Meerten. Omdat het testament van Van Brakell niet eenduidig bleek, werden er over de interpretatie daarvan een tweetal rechtszaken gevoerd. Steeds na een heftige confrontatie tussen de rechthebbenden van het Fonds en de bestuurders daarvan. In Lienden/ Ommeren leeft Van Brakell voort in het Fonds Hulpbetoon en het Streekmuseum dat zijn naam draagt.

Woensdag 27 maart 2019: Algemene Ledenvergadering en Engelhans van Zadelhoff over vrijmetselarij

*Inloop vanaf 19.30 uur, ALV van 20.00 tot 20.45 uur, lezing van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie: 't Duifhuis, Duyfhuisstraat 2 in Deil*

Engelhans is geboren in Beesd in 1948 als derde kind van de voormalige huisarts van Zadelhoff. Sinds die tijd heeft hij gewoond en gewerkt in Tricht, Deil en Tiel. Sinds 1980 is hij Vrijmetselaar en lid van de vrijmetselaarsvereniging De Edelmoedigheid in Tiel. Kijk ook eens Website: <https://www.edelmoedigheid.nl/>.

Vrijmetselarij is een vereniging die mensen de mogelijkheid biedt om in beslotenheid van gedachten te wisselen, te filosoferen, over levensbeschouwelijke aspecten van het leven en over het leven zelf. De beslotenheid geeft je een stuk persoonlijke veiligheid en vrijheid. Met name gedachten over, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe en hoe gedraag ik me in de tussentijd, zijn van belang. Persoonlijke groei en contact met anderen zijn veelal aanleiding om lid te worden van de Vrijmetselarij.



De lezing wordt voorafgegaan door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u de vergaderstukken.

Excursie in het voorjaar

In het voorjaar zijn wij voornemens een excursie te organiseren naar het Weeshuis in Buren. De datum gaat vallen in de maand mei. Wij maken die datum in een volgende nieuwsbrief bekend.

Na de dood van prins Willem van Oranje kwamen de bezittingen in handen van zijn zoon, doch die zat gevangen in Spanje! Maria van Nassau, zijn dochter werd belast met het beheer over de graafschappen Buren, Leerdam en de heerlijkheid IJsselstein. Haar broer nam na zijn terugkeer het bestuur van de bezittingen van de Oranjes over en Maria kreeg uit de opbrengst van die vergoeding een rentevergoeding. Van dit geld stichtte zij bij acte van dotatie van 26 mei 1612 het weeshuis in Buren. Toen het gebouw niet meer voldeed aan de eisen des tijds is het weeshuis sedert 1972 verhuurd aan de Marechaussee om te dienen als museum. Tijdens een bezoek aan het Marechaussee Museum maakt u ook kennis met de geschiedenis van het weeshuis.

